

# Zakæus

*Genfortælling af historien om Zakæus, (Luk, 19, 1-10)*

Der var engang, hvor Jesus kom til en by, der hed Jeriko.

Det var allerede rygtedes, inden han kom frem til byen, at han var på vej.

Folk var altid helt vilde efter at møde ham, for alle havde hørt om JESUS! Man sagde at han kunne få mirakler til at ske! Der var fx noget med, at han engang havde lavet vand om til vin til bryllupsfest. Det trick blev han ret populær på! Han kunne også få syge mennesker til at blive raske, og så kunne han sådan nogle vildt gode historier om, hvordan man kunne være gode ved hinanden.

Så da folkene i Jeriko så, at Jesus var på vej ind i deres by, blev de helt vilde i varmen og løb ud og flokkedes om ham og råbte: - Hey Jesus, hvor fedt du kommer og besøger vores by!

De syntes, de var meget heldige, at sådan en sej en som Jesus var kommet lige netop til Jeriko.

Der var også en mand der hed Zakæus, som boede i byen. Han havde ikke så mange venner, for han var tolder. Det betød, at han havde sådan et arbejde, hvor det var hans opgave at samle skat ind for romerne, som bestemte over alle på den tid. Han altså gik rundt og forlangte at folk skulle betale skat.

Nogle gange havde han endda sagt til folk, at de skulle betale ekstra meget, og så var han kommet til selv at beholde nogle af pengene!

Det var folk selvfølgelig rigtig sure over, men de vidste også, at de ikke kunne gøre Zakæus noget, da byens soldater ville beskytte ham.

Da nu Jesus var på vej ind i byen Jeriko, kunne Zakæus også godt tænke sig, at se denne kendte mirakelmager, som han havde hørt så meget om. Men Zakæus var faktisk en ret lille mand, så han kunne hverken se Jesus eller høre, hvad han fortalte, men så fik han en god idé.

Zakæus kravlede op i et højt morbærfigentræ, som voksede lige i vejkanten. Herfra kunne han sagtens se noget, når Jesus kom forbi.

Folk skulede op til ham og pegede og hviskede sammen. De var rigtig godt træt af Zakæus og

alt hans snyderi. Og nu ville han vel også snyde sig til at komme til at tale med Jesus?

Zakæus var godt nok spændt på, om det ville lykkes ham at få et lille glimt at Jesus, når han kom forbi.

Det fik han og mere til. Jesus stoppede faktisk lige under Zakæus i træet og sagde: - Zakæus kom du bare ned til mig, jeg vil rigtig gerne hjem til dig i dag. Gir ´ du ikke en kop saftvand? Jeg er bare helt tør i halsen efter den lange gåtur.

Åhr, I kan tro de andre folk i byen gjorde store øjne!!

Så sagde de: Ej, helt ærligt Jesus, gider du virkelig besøge sådan en som Zakæus?? Ved du godt, at han bare overhovedet ikke har været særlig sød ved alle os andre? Han har taget vores penge, og han er bare ligeglad med os! Nogle af dem blev rigtig sure og misundelige over, at det ikke var dem der fik besøg af Jesus.

Jesus var jo kendt for at fortælle om at hjælpe andre, og det syntes de jo ikke ligefrem at Zakæus, havde været særlig god til.

Men det var Jesus ligeglad med, så han gik med Zakæus hjem alligevel.

Da de sad hjemme hos Zakæus og fik saftvand, var det som om at Zakæus lige pludselig fik vildt dårlig samvittighed over alt det snyderi, han havde gået rundt og lavet. Her sad han sammen med Jesus, som bare altid var from og god og altid lige vidste, hvad der var det rigtige at gøre. Zakæus gad faktisk godt at være lidt mere ligesom ham, så han sagde til Jesus: - Ved du hvad Jesus, jeg fortryder sådan alt det jeg har gjort. Jeg har lige bestemt, at jeg vil gå ud og give halvdelen af alle mine penge til de fattige og alle dem jeg har snydt, vil jeg give deres penge firedobbelt tilbage!

Det syntes Jesus var en rigtig god idé, og han sagde, at i dag var der kommet kærlighed i Zakæus´ hus. Han sagde også, at det faktisk var det han var kommet for - at finde og frelse dem, der var fortabte, som Zakæus havde været det.